

# Morgonluft



Det är något visst med tidiga mornar. En helt ny orörd dag ligger framför.

Jag läser att vädra morgonluft kan betyda att ana nya möjligheter, känna nya chanser öppna sig. Tänk att varje morgon få ana att det finns nya möjligheter, nya chanser! Den friska morgonluften talar om något nytt som väntar. En ny dag där vi får leva i Guds närhet. En ny dag där Han leder oss på sina vägar. Vi kan få se nya chanser öppna sig.

Kanske blev det fel igår men idag är en ny dag som vi får lägga i Guds händer.

*Heb 13:5 Gud har själv sagt: Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig.*

Men om det är något visst med många mornar kan det vara något väldigt trist med andra. Mornar när man inte vill stiga upp. Mornar när det känns som om det kommer att vara omöjligt att ta sig igenom dagen. Men det som är omöjligt för oss är möjligt för Gud. När vi är svaga är han vår starkhet. När vi inte orkar orkar han åt oss.

*Fil 4:13 Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.*

I Jesus har vi vår styrka. Han som har skapat oss vet vad vi

klaras av och har lovat att alltid vara med. Det finns nya möjligheter för denna dag, för imorgon och för evigheten.

Det finns vila mitt i det svåra. Det som känns tungt kanske inte alltid försvinner men vi kan få vila i att Gud går med oss.

*2Mos 33:14 Herren sade: "Min närvaro ska gå med dig och låta dig få ro*

Per-Erik Hallin sjunger i sången Morgonluft:

*Jag tror jag börjar vädra morgonluft, här finns en glädje som trotsar allt förnuft.*

*En mäktig vind som blåser stark och värmer frusen mark.*

En glädje som trotsar allt förnuft. En glädje som bär oss genom alla dagar.

Den glädjen vill Gud ge!