

Överflöd

Ett ord har funnits i mina tankar av och till under sommaren.

Överflöd.

Kanske började det när träden stod i blom. Det var som om de tävlade med varandra om vem som kunde bära flest blommor. Det var så vackert.

Överflödande.

Sommaren har inte precis överflödat med sol och värme. Mer än halva juli har gått. Fortfarande känns det som om sommaren knappt börjat. Det är inte sol och värme i överflöd jag tänkt på.

Naturens överflöd.

Har gått mycket i skogen och vid ängar. Tittat på blommor och olika växter. Fotograferat och förundrats. Sådan oändlig rikedom. Så många olika former, färger och storlekar. Så mycket av allt. Så mycket fantasi.

Skaparglädjens överflöd.

Säger det någonting om den som skapat allt detta?

Säger det någonting om godheten och själva livets mening?

Säger det någonting om oss?

Det finns ett annat överflöd. Ett överflöd man helst skulle vilja slippa tänka på. Ondskans överflöd. Så mycket lidande, så mycket vidrigheter. Det går inte att förstå.

Om man tror annorlunda, tänker annorlunda eller bara är annorlunda än någon annan tycker att man borde, då är ens liv

inte något värt. Med en sådan person kan man göra precis vad som helst, hur plågsamt som helst.

Med kvinnor och barn kan man göra vad som helst, hur plågsamt som helst.

Det går inte att förstå.

Och här går jag i skogen och tänker på allt det vackra i överflöd.

Går det att få ihop en vettig tanke om tillvarons motsatser?

Joh. 10:10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.

Oavsett om man tror på ondskan som en person eller inte så känns bilden av ondskan som en tjuv väldigt tydlig. Ondskan stjälar. Ondskan slaktar och dödar. Stjälar glädjen. Stjälar livet. Stjälar det som tillhör någon annan.

Tillvarons motsatser.

Liv eller död.

Kärlek eller hat.

Ta emot eller stjäla.

Kanske behöver vi välja varje dag.

En del av oss behöver välja i det lilla.

En del av oss måste välja i det väldigt stora.

Alla val är viktiga.

Alla val påverkar andra.

Vi kan ta hopp från andra.

Vi kan ge hopp till andra.

Kanske säger naturens överflöd och skönhet något om hur det var tänkt att det skulle vara.

Hur det kommer att bli.

När ingen längre stjäl.

När alla väljer godheten.

Skönhet. Fantasi. Glädje. Humor.

Liv i överflöd.

Kärlek.

